

BÚC THU 17

Quần Tiên Hội đã quen thuộc với những đức tính của con. Đó là những năng lực cao siêu về việc lý luận phân tích và con có nhiều biệt tài rút ra được những sự thật tâm linh từ mớ chữ theo nghĩa đen dường như là mâu thuẫn; những điều này bắt buộc chúng ta phải tin cậy vào trực giác tâm linh của con để hoàn thành sứ mệnh tế nhị này . . .

Con ơi, cầu Trời dẫn dắt con và tưởng thưởng cho những nỗ lực cao cả của con sẽ được thành công.

Mỗi đêm, con Henry phải báo cáo và đệ trình ý kiến của mình về công việc trong ngày, gửi thư tới đệ John tốt bụng bao quanh những dấu hiệu ở trên phong bì là cái ân của vua Solomon^[1]:

Chơn sư SERAPIS

BÚC THU 18

Hãy gửi đi những bức xạ thiêng liêng nhất của Linh hồn con. Những bức xạ của cái tình cảm giống như Thượng Đế đó – tình thương của con người phàm tục đối với đồng loại trong biểu hiện tâm linh cao siêu và tập trung chúng . . . để tìm ra . . . những phương tiện làm lợi ích cho loài người bằng cách áp dụng thực tiễn các Sephiroths Bác ái, Từ bi, Công bằng, lòng Từ thiện thiêng liêng và sự Quên mình vô biên. Sự áp dụng trong tiểu vũ trụ của những đức tính này sẽ còn tốt đẹp hơn . . . khiến ta hiểu được những luật hấp dẫn bí nhiệm dưới dạng đại vũ trụ. Sự thanh khiết của tình thương thế tục sẽ tẩy trước và chuẩn bị cho ta ngộ được tình thương của Thượng Đế. Trí tưởng tượng của con người phàm tục không thể quan niệm được các lý tưởng của đáng thiêng liêng nếu không thông qua dạng quen thuộc với mình. Kẻ nào muốn dọn mình để giải quyết vấn đề *vô hạn* thì trước hết phải giải quyết vấn đề *hữu hạn*. Lý tưởng Tâm linh chỉ có thể thâm nhập qua óc tưởng tượng vốn là con đường dẫn tới cái cổng đầu tiên cho ta có được những quan niệm và ấn tượng về Atma trên trần thế.

Chơn sư SERAPIS

BÚC THU 19

Con ơi, nên biết rằng nếu một tình thương thật sự tâm linh tìm cách củng cố mình gấp đôi bằng một sự kết hợp thuần khiết và trường tồn hai người lại theo ý nghĩa trần tục, thì nó chẳng phạm lỗi gì, cũng chẳng có tội gì dưới mắt của Ain Soph sự phản ánh trong tiểu vũ trụ của trạng thái Sáng tạo đầu tiên. Các thiên thần có thể mỉm cười với một sự kết hợp như thế! Nhưng con ơi, điều này thật hiếm hoi và chỉ có thể được tạo ra dưới sự giám sát đầy minh triết bác ái của Quần Tiên Hội, để cho những đứa con

[1] Ở đây có một ký hiệu.

trai và con gái bằng đất sét không bị thoái hóa nghiêm trọng và lập lại được Tình thương Thiêng liêng của những Cư dân Cõi cao (các Thiên thần) đối với các con gái của Adam. Nhưng ngay cả điều như thế cũng phải chịu đau khổ trước khi được thưởng. Linh hồn con người có thể vẫn còn trong trăng và có mức độ tâm linh cao siêu trong khi kết hợp với thể xác vật chất. Thê thì tại sao hai linh hồn trong hai thể xác lại không thể trinh nguyên và vô nhiễm cho dù hai thể xác kết hợp với nhau một cách phù du trên trần thế . . .

Chơn sư SERAPIS

TRÍCH TỪ MỘT VÀI BỨC THƯ

(A)

Luật bù trừ chỉ có thể ban thưởng cho *những kẻ nào* đã chống cự được những sự thôi thúc gay gắt độc ác của những dục vọng đầy trần tục. Ở đâu không có sự cám dỗ, thì ở đó công trạng chống đối tiếng nói yếu ớt của sự cám dỗ chỉ là số không và con người không thể đòi được thưởng.

(B)

Chúng ta chỉ sợ những người mà chúng ta yêu hoặc ghét. Chúng ta chỉ né tránh những người làm chúng ta dội lại hoặc *thu hút* chúng ta quá nhiều. *Chúng ta không bao giờ né tránh những người mà chúng ta cảm thấy dừng đứng.*

(C)

. . . tội ác lớn nhất trong mọi tội ác khi còn sống là – *Tự tử.*

(D)

Nên hiểu rằng thật *vĩ đại* biết bao, thật *cao thượng* biết bao khi có một người đóng vai trò soi sáng cho hàng ngàn tâm trí, cung cố cho *đức tin* của người khác, bảo đảm và chứng minh hạnh phúc bất tử của cuộc sống tương lai qua những đầu óc khoa học nhất với mức độ chính xác của toán học.

BỨC THƯ 20

Con ơi, ta cầu nguyện cho con sẽ tiến những bước cần thiết để làm trì hoãn lại buổi họp cho tới ngày thứ bảy. Muội Helen^[1] có một việc nặng nhọc phải hoàn thành.

[1] H. P. B.

Con hãy *thân hữu* với bà để thấu thị một người Anh tên là Emma^[1] vì bà là một người phụ nữ cao thượng và Linh hồn bà có nhiều viên ngọc quý ẩn tàng trong đó. Đừng bắt đầu mà không có muội Helen. Ta gửi cho con lời cầu nguyện đến các vị Quang minh.

Chơn sư SERAPIS

(Phía đằng sau có dòng chữ bằng tiếng La tinh:)

Sub pretextu juris summum jus saepe summa injuria, Frater; suaviter in modo, fortiter in re. Tantaene animis coelestibus aut vere adepti IRAE?

In Nomine

ΑΒΛΑΝΑΘΑΒΛΑ

CEMEC EIΛAM

Được dịch ra như sau:

Con ơi, nhân danh công lý, điều đúng nhất thường trở thành điều sai nhất. Hãy có những cách thức mềm mỏng, nhưng hãy hành động một cách kiên quyết. Chẳng lẽ cái chơn linh trên trời lại ôm áp oán hờn độc địa như vậy sao? Nhân danh Ablanathabla Semes Eilam.^[2]

^[1] Emma Hardinge Britten, nhà thông linh, một trong 17 người sáng lập Hội Thông Thiên Học.

^[2] Ablanathabla – nghĩa là: “Con là Ngôi Cha”; Semes Eilam nghĩa là: “Mặt trời vĩnh hằng”